

Wijkplatform



Oud-Geleen

www.wijkplatformoudgeleen.nl



foto: Harry Schmeits 2018

Voorwoord 9e editie wijkkrant

Beste Wijkbewoners,

De 9e editie van de wijkkrant van het wijkplatform Oud-Geleen is weer in uw brievenbus gevallen. Een wijkkrant vol met informatie en wetenswaardigheden over buurtbewoners, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor onze wijkbewoners en medeburgers, zowel jong als oud.

In deze wijkkrant stelt onze nieuwe stadsdeelwethouder, voor de meesten een bekende 'Awt Gelaendenaer', zich nader aan u voor en aan de vooravond van het nieuwe carnavalseizoen vertelt onze eigen carnavalsvereniging 'De Uule' hoe de vereniging in elkaar steekt en hoe deze is ontstaan.

Ad Hoogenboom heeft weer een boeiend verhaal over de geschiedenis van onze parochiekerk en haar toren en in tegenstelling tot dit stukje geschiedenis maken we kennis met een bijzonder en kunstzinnig eigentijds bedrijf dat sinds maart vorig jaar met succes in onze wijk is gestart. Laat u verrassen door de gedrevenheid van deze mensen.

In het kader van zorg en welzijn stelt de wijkverpleegkundige "preventie en advies", als spil in Oud Geleen, zich aan u voor. Maar ook is er 'Saar aan huis Zuid Limburg' die u kan ontlasten wanneer u de zorg voor een hulpbehoevende ouder of een langdurig ziek familielid heeft en dit een te zware belasting wordt. Voor alleenwonenden die het prettig vinden om elke ochtend even telefonisch contact met iemand te hebben heeft PIW de telefooncirkel waar u aan kunt deelnemen. Het Para Medisch Centrum Oud Geleen heeft een interessant artikel over 'Dry Needling', een therapie die zij al meer dan 10 jaar toepassen. Maar ook over andere therapieën geven zij informatie.

Een goed bewaard geheim met open keuken, zo wordt een mooie vereniging in Oud-Geleen genoemd door één van de vrijwilligers en oud lid. Een vereniging die voor velen misschien niet zo bekend is, maar die al meer dan 50 jaar bestaat. Om in het sportgebieden te blijven laat Ecsplora zien waar ze jong en oud in kunnen ondersteunen op sportief gebied. Tenslotte een mooi verhaal over een bekende Oud-Geleendenaar en zijn wijngoed met de mooie naam 'De Heeren Daniken'. Hoe een vakantie in Hongarije het begin werd van een hobby die nu is uitgegroeid tot een mooi bedrijf.

Kortom, weer een wijkkrant vol informatie en interessante artikelen. Het Wijkplatform staat open voor opbouwende kritiek en we zien uw reacties op de wijkkrant met belangstelling tegemoet op ons e-mailadres info@wijkplatformoudgeleen.nl of bij een van de bestuursleden. Zie colofon op de achterzijde van de krant voor de adressen. De volgende editie van de wijkkrant verschijnt in het voorjaar 2019. Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan kan dat tot 1 maart 2019.

Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter
Wijkplatform
Oud-Geleen



Stadsdeelwethouder Leon Geilen stelt zich voor

Ik heb het genoeg om mij in deze nieuwe editie van de wijkkrant voor te stellen als nieuwe stadsdeelwethouder van onder meer Oud-Geleen en Haesselderveld. Als geboren en getogen 'Awt-Gelaendenaer' ben ik vaak in de wijk en hebben we elkaar wellicht al ontmoet. Ik ken de buurt op mijn duimpje en ik woon er met veel plezier, samen met mijn vriendin Sietske en onze zoon Naud.

Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij de gemeente Maastricht. Daarnaast werd ik in 2007 ook raadslid voor de gemeente Sittard-Geleen. Sinds 2014 ben ik fulltime wethouder in onze gemeente en zet ik mij met volle kracht in voor Sittard-Geleen. Het beter betrekken van inwoners bij alles wat er speelt in de gemeente staat daarbij voor mij centraal.

In juni van dit jaar ben ik herkozen als wethouder en ik ben dankbaar dat ik de ingeslagen weg de komende vier jaar verder mag voortzetten. Ik vind dat inwoners de mogelijkheid moeten hebben om actief mee te denken over wat er in hun omgeving gebeurt. Vandaar dat ik vaak het gesprek aanga met inwoners.

Tijdens bewonersavonden, informatiebijeenkomsten en locatiebezoeken laten bewoners mij keer op keer zien zeer betrokken te zijn bij het wel en wee van hun straat, buurt of wijk. Ook in Oud-Geleen heb ik de afgelopen jaren veel constructieve gesprekken gevoerd. De bijeenkomsten over het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen en de bewonersavonden over de werkzaamheden op de Oranjelaan en omgeving zijn hier goede voorbeelden van. Oud-Geleen is een mooie wijk met een rijke historie, ook op gebied van verenigingen en activiteiten. Zo konden we onlangs genieten van de 50e editie van de Braderie en viert gemend koor Zanglust haar 110-jarig bestaan.

Als stadsdeelwethouder van Oud-Geleen, de Kluis, Geleen-Zuid, Haesselderveld, Munstergeleen en Windraak kom ik op veel plekken en ontmoet ik veel

mensen. Daarnaast heb ik een aantal mooie onderwerpen in mijn portefeuille waardoor ik met heel veel verschillende inwoners in contact kom: gezondheid, leefomgeving, inwonerparticipatie en communicatie. Ik ben dus onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het ouderenbeleid, accommodaties en de communicatie richting de inwoners van Sittard-Geleen.

Ik wil graag goed op de hoogte blijven van wat er in Oud-Geleen en Haesselderveld speelt. Aarzel daarom niet om mij aan te spreken of een afspraak met mij te maken om zaken te bespreken. U zult mij ook regelmatig tegenkomen bij activiteiten van de vele verenigingen in de wijk, vergaderingen, bewonersavonden en evenementen. Ik hoop u snel te spreken!

Leon Geilen
Stadsdeelwethouder





BUDO club Oud-Geleen

De les begint... we zitten op de mat tegenover onze sensei (trainer) en wachten op de meest ervaren judoka om de les te openen. "sensei-ni-rei", we groeten elkaar en onze sensei vertelt wat we vandaag gaan doen.

Toen we de week ervoor de dojo binnen liepen, waren er examens. We hadden er hard voor geoefend en iedereen was geslaagd. Ik ben 9 jaar en heb vandaag voor het eerst mijn nieuwe gele-band om. Vandaag is de laatste les voor de vakantie en we hopen allemaal op spelletjes!

Op de woensdagen trainen we normaal technieken. Beenworpen, armworpen, houdgrepen en natuurlijk valbreken. En op vrijdagden leren we hoe we dit het best in wedstrijden kunnen gebruiken. Dan hebben we ook altijd een hele zware warming-up. Maar vandaag beginnen we rustig met wat valbreken, oefenworpen en dan ons meest favoriete spelletjes; één iemand moet op z'n knieën gaan zitten en proberen de andere kinderen naar de grond te trekken. Iedereen rent weg voor deze tikker want als hij je pakt en naar de grond werkt, moet je helpen met tikken. Alleen je voeten mogen de mat raken. Als je steunt met een knie of hand ben je 'af' en moet je helpen tikken. Nét zolang totdat er nog maar één iemand staat, die heeft dan gewonnen.

We doen nog enkele rustige spellen en sluiten af met blokjesvoetbal. Niet echt een judo-les, maar wel een te gekke afsluiter. We groeten af, kleden ons om in de kleedruimte en treffen de wachtende ouders in de kantine.

Een goed bewaard geheim met open keuken.. zó zie ik Budo-club Oud Geleen. Als een leuk restaurant waar je even naar moet zoeken, maar waar je direct aan ziet dat er goed gekookt wordt. Al ruim 50 jaar worden er Judo en Jiu-Jitsu lessen verzorgd op de 1ste etage van het Hubertushuis. Naast het café aan het eind van de parkeerplaats is de ingang. Misschien dus niet heel bekend, maar wel erg geliefd.

Ik heb jaren lang getraind bij BOG en ben zelf nog altijd actief als vrijwilliger. Mijn kinderen zijn nu nog

nét iets te jong, maar ik kan niet wachten om ze met een klein judo-pakje op de mat te zien. Iedereen kent natuurlijk de vaak ietwat saaie wedstrijden op TV, maar voor kinderen is judo een ideale sport om zich te ontwikkelen. Naast de technieken begin het heel eenvoudig met het oefenen van vallen, evenwicht houden, lenigheid en samen-sporten. Later gaat het natuurlijk ook om souplesse, snelheid, kracht en tactiek.

BOG is klein begonnen, sterk gegroeid en al jaren lang een bekende naam in de budo-wereld. Vanaf het begin tot nu is er veel zorg en aandacht voor een prettige en zeker ook veilige sport omgeving. BOG werkt daarom enkel met bevoegde en professionele trainers, en trainingen vinden plaats

in onze Dojo met vaste mat. Naast Judo en Jiu-Jitsu zijn de budo-sporten Aikido en Nunchaku-do toegevoegd aan het aanbod.

Het woord 'club' wordt ook altijd benadrukt bij BOG. Er worden namelijk steevast een aantal activiteiten georganiseerd 'naast de mat'. Het grote toernooi in Glanerbrook trekt ieder jaar 1000+ bezoekers en het jaarlijkse kamp is ook altijd iets om naar uit te kijken. Gelukkig kunnen we rekenen op tal van enthousiaste ouders, oud-leden en andere vrijwilligers, wat BOG in mijn ogen méér maakt dan enkel een sport-school.

Mocht dit kleine kijkje in de keuken U nieuwsgierig hebben gemaakt, kijk gerust op onze site voor meer informatie of een vrijblijvende proefles (www.budo-cluboudgeleen.nl). Iedere dag van de week zijn er trainingen voor vrijwel alle leeftijden en niveaus.



Vastelaovesvereniging De Uule Awt - Gelaen

Vastelaovesvereniging De Uule

De vereniging heeft haar wortels in Awt-Gelaen en draagt sinds jaar en dag de vastelaovend in al haar facetten uit binnen het Uuleriek, waarbij zij veel aandacht heeft voor het sociale en solidaire gebeuren aldaar. De vereniging beoogt de cultuur, de tradities en de folklore, welke gepaard gaan met de vastelaovend over te dragen op de volgende generaties.

Uuleriek

Het Uuleriek wordt gevormd door Parochie H.H. Marcellinus en Petrus en parochie H. Hart. Globaal genomen is dit het gebied tussen de twee spoorlijnen ten noorden van de Beekhoverstraat en de Groenstraat te Geleen.

Raad van Elf

Vastelaovesvereniging De Uule bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een opper-Uul, een ceremoniemeester en een 7-tal leden. In totaliteit vormen zij de Raad van Elf met uiteraard in hun midden de Prins. Onder auspiciën van de Raad van Elf wordt ook een Jeugdraad van Elf geleid met eveneens in hun midden een Jeugdprins.

Een Uil als symbool

Het imago van Vastelaovesvereniging De Uule is verweven met haar symbool: de uil. Vastelaovend is een mengeling van wijsheid en dwaasheid en daar past de uil heel goed in, omdat hij alom gezien wordt als zeer wijs. Daarnaast zit een uil meestal hoog in een boom en kijkt met z'n karakteristieke kop arrogant neer op alles (dwaasheid) wat beneden hem gebeurt. Tijdens de vastelaovend wordt op een cynische, sarcastische en humoristische wijze aandacht besteed aan het fenomeen mens en zijn streven naar kennis en wijsheid.

Historie

Vastelaovesvereniging De Uule werd tot tweemaal toe opgericht. De eerste keer in 1937 en vervolgens op 12 januari 1957. De eerste groep maakte furore

met drukbezochte revues, waarbij zij veel steun kregen van niemand minder dan de bekende Sittarde-naar Toon Hermans. Hij schreef speciaal voor De Uule liedjes en sketches voor deze revues.

Omdat vastelaovend vieren in de 2e Wereldoorlog nagenoeg onmogelijk was, verdween de vereniging alweer snel van het toneel. Echter in de herfst/ winter van 1956 staken een aantal initiatiefnemers de handen weer uit de mouwen en bliezen de Awt-Gelaender Vastelaovend weer nieuw leven in. Op 12 januari 1957 was het dan zover en vond de heroprichting van Vastelaovesvereniging De Uule plaats.

Dhr. Lei Bos werd uitgeroepen tot de eerste Prins Carnaval in dit heroprichtingsjaar, waarbij het V.V. De Uule niet voor de volle 100% voor de wind ging. De oorzaak hiervan lag op het kerkelijke vlak: de toenmalige pastoor Janssen verleende namelijk geen toestemming om een zitting te houden in het Hubertushuis. Dit vanwege het feit dat daar op dat moment een 24 uren durend gebed werd gehouden. De Wijze Uule waren echter niet voor een gat te vangen en besloten daarop de prinsenuitroeping te doen in de openlucht op het Dorpsplein.

Huub Frenken

Eerste Opper-Uul was Pierre Hoofs, die al spoedig werd opgevolgd door Huub Frenken. Huub schreef binnen de vereniging geschiedenis met zijn toeloze energie en inzet. Daarnaast beschikte hij over een heldere zienswijze om de vereniging verder te leiden.

De dood van Huub was dan ook een flinke klap voor de vereniging. Doch Huub Frenken raakte niet in de vergetelheid. Om hem eer te bewijzen reikt V.V. De Uule ieder jaar de Huub Frenken Orde uit aan een dame of heer, welke zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Oud-Geleen én voor V.V. De Uule in het bijzonder.

Seizoen 2018-2019

Inmiddels zijn de leden van V.V. De Uule achter de



foto: Harry Schmeits 2018

schermen al flink in de weer met de voorbereidingen van het nieuwe vastelaovesseizoen 2018-2019.

Een veel gehoorde vraag: "Zijn jullie daar nu (augustus) al mee bezig? Het is toch nog meer dan 3 maanden tot de 11de van de 11de (de traditionele opening van het vastelaovesseizoen)?"

Voor de buitenstaander lijkt dat inderdaad zo. Maar om alle activiteiten, die in een seizoen plaatsvinden in goede banen te leiden en er telkens weer een succes van te maken, vereist een goede voorbereiding. Wat namelijk te denken van het regelen en organiseren van bv. zalen, zittingen, optochten, artiesten, contracten, recepties en nog veel meer van dit soort dingen? Dat alles moet gepland, geregeld, besproken en/of doorgenomen worden. Allemaal zaken, die door de diverse interne commissies van de vereniging behandeld én uitgevoerd moeten worden.

Commissies

Alle commissies worden gevormd door de leden van de raad van elf. Binnen de vereniging is er een commissie PR, een commissie Wagen, een commissie Sponsoring, een commissie Opening én Sluiting Seizoen, een commissie Zaal en Geluid, een Prinsencommissie, Jeugdcommissie en nog een aantal commissies. Naar gelang de aanwezige talenten of een bepaalde affiniteit met een of meerdere commissies, neemt een lid zitting hierin. Hierdoor zijn onze leden vaak het hele jaar bezig met vastelaovend.

Toegegeven, dat vergt best wel wat vrije tijd en energie maar daarvoor krijgt de vereniging en ook haar leden een hoop plezier en vreugde terug. En dat

geldt ook voor de partners van die leden! Allemaal zijn we gedurende het jaar maar vooral in het seizoen SAMEN in de weer vóór, in en met de Vastelaovend!

Opening Vastelaovesseizoen

De Uule en ook de Uulinnen doen in ieder geval hun uiterste best om van ieder seizoen weer een succes te maken. Zo ook voor het komende vastelaovesseizoen 2018-2019.

Op de 11 van de 11de wordt traditioneel het vastelaovesseizoen geopend. Zo ook in Geleen.

Helaas valt 11 november op een zondag en dat betekent dat V.V. de Uule het vastelaovesseizoen in Oud-Geleen zullen openen op zaterdag 17 november 2018

Graag nodigt V.V. De Uule iedereen van Oud-Geleen op voorhand van harte uit, om samen met hen op 17 november het vastelaovesseizoen 2018 -2019 in Oud-Geleen in te luiden.

Want:

"Veer zeen ós inAwt_Gelaen!! Alaaf!!

met hartelijke groeten,

Sjir Schepers
sjriever



Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Anja Debie, werkzaam bij Zuyderland en ik ben **wijkverpleegkundige “preventie en advies”** voor Geleen.

Ik beweeg me in Geleen als spil en vorm de

“ogen en oren”

U kunt een beroep op mij doen als het gaat over zorg en voor advies die niet medisch of verpleegkundig van aard zijn. Mogelijk heeft u vragen over (mantel)zorg, begeleiding, deelname aan activiteiten of psychische ondersteuning? Of wilt u weten wie u kan ondersteunen bij uw administratie en/of huishouden? Als spil in de wijk kan ik snel schakelen en doorverwijzen naar de juiste personen.

Mocht uw situatie of die van een naaste of buurtbewoner aandacht verdienen, aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Na overleg met u, kom ik op huisbezoek en tijdens een gesprek kijken we waar steun of extra aandacht nodig is. Ik breng samen met u de thuissituatie in kaart. We inventariseren welke vormen van ondersteuning er zijn vanuit uw eigen omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld familie, vrienden of medebewoners uit uw wijk. In samenspraak met u kijken we naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?

Mijn telefoonnummer is **088-118 4558**.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

SAAR aan huis



We hebben het druk: veeleisende banen, volle sociale levens... als je daarnaast de zorg voor een hulpbehoevende ouder of een langdurige ziek familielid op je neemt kan dit een zware belasting zijn. Saar aan Huis Zuid-Limburg biedt hier de oplossing door een betrouwbare en liefdevolle Saar aan de hulpvrager te verbinden.

Wat doet Saar?

Een Saar (de verzorgende) wordt gekoppeld aan een cliënt. Deze laatste kan een ouder iemand zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan iemand die langdurig ziek is of herstellende is na een operatie. Saar verricht licht huishoudelijk werk zoals strijken en afwassen en biedt begeleiding door het doen van boodschappen, maaltijden voorbereiden, spelletjes doen, voorlezen, wandelen, gezellig koffiedrinken of het gezamenlijk bezoeken van de huisarts. Saar aan Huis hecht veel waarde aan het vinden van de goede match omdat goede zorg staat of valt met een (vertrouwens)band tussen de cliënt en de verzorgende. Dankzij de zorg van Saar aan Huis kunnen ouderen en langdurig zieken langer thuis wonen. Familieleden worden ontlast en mensen die herstellen na een operatie kunnen eerder naar huis.

Saar Nicole komt 2 keer per week bij een 84-jarige mevrouw met dementie om boodschappen te doen, een boterham te eten en gezelschap te houden. Als ze aan komt lopen, zegt mevrouw steevast: "Dag lieverd, ben je er weer?" Saar Nicole: "Hopelijk kan mevrouw met onze hulp nog lang thuis wonen. Nooit gedacht dat dit wederzijds zo goed zou voelen. Ik krijg er enorm veel energie van".

Saar in Zuid-Limburg

Sinds 1 januari 2018 zijn Angèle Vollers en Sabine Dohmen franchisenemers van de landelijke organisatie voor particuliere ouderenzorg en hebben zij de goede zorg van Saar aan Huis naar Zuid-Limburg gebracht. Saar aan Huis vraagt € 23,- per uur (inclusief btw). Sommige klanten financieren dit uit een

persoonsgebonden budget (pgb), anderen uit eigen zak. Sinds 1 januari vergoeden ASR, ONVZ en Zilveren Kruis/Achmea particuliere mantelzorg in een aanvullend pakket.

Zoon Jan-Willem die de hulp van Saar aan Huis Zuid-Limburg inriep voor zijn 91-jaar oude vader: "Ik ben zojuist weer terug van een bezoek aan mijn vader en ik wil jullie meegeven dat wij met Saar Helma de jackpot hebben gewonnen. Ik heb de indruk dat hij sinds de komst van Saar Helma veel meer relaxed is en als ik dan hoor dat ze samen kleding hebben gekocht, zijn mijn stoutste verwachtingen uitgekomen".

Saar aan Huis Zuid-Limburg

043-2058105

zuidlimburg@saaraanhuis.nl



René Willems, hobby-wijnboer in hart en nieren



Op onze zoektocht naar bekende Oud-Geleendenaars met bijzonder hobby's kwamen we terecht bij René Willems, woonachtig aan de Past. Vonckenstraat. Hij staat volop in het gemeenschapsleven en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een bekende Oud-Geleendenaar. Van beroep is René ambulancechauffeur en over een jaar gaat hij vervroegd met pensioen. De vrije tijd die hij dan ter beschikking krijgt, is vooraf al helemaal ingevuld. Nu is deze namelijk te spaarzaam voor het uitoefenen van zijn vele hobby's. Naast zijn baan, heeft hij de zorg voor twee paardjes (een hobby van zijn dochter), is hij lid van Carnavalsvereniging De Uule en pleegt hij, als de tijd het even toelaat, een rondje te fietsen met de Luifeltrappers. De meeste tijd gaat echter zitten in zijn belangrijkste hobby, het telen van druiven en het produceren van wijn.

Terwijl wij afgelopen zomer puften in de zon, werd de smile op het gezicht van René alsmaar breder. Als bevlogen wijnboer en eigenaar van wijngaard "De Heeren Daniken", zag hij dat zijn druiven door de zon en hitte de kans hadden om langer te rijpen waardoor zij zoeter van smaak werden en nauwelijks last hadden van schimmels. De druiven kregen daardoor een hoog suikergehalte. Dit is van belang voor de eigenschappen van de wijn omdat die suikers het alcoholpercentage bepalen. René durft te stellen dat de wijn dit jaar van hoge kwaliteit zal zijn. Onlangs zijn de druiven geoogst en is het seizoen afgesloten met een smaakvol etentje en, uiteraard, wijn van eigen makelij. Dit heeft plaatsgevonden in de Biesenhof waar zich de wijnkelder bevindt om de druiven te kneuzen, te persen, te laten rijpen en de flessen te lagere.

De basiskennis heeft Rene opgedaan in Hongarije. In 1984 streek hij tijdens zijn vakantie neer in een klein dorpje aan het Balatonmeer. Hij was daar behulpzaam bij het plukken van druiven en de voorbereidende werkzaamheden voor het maken van de wijn.

Vanaf dat moment kreeg zijn leven een andere wending. Hij ging nog jaren terug naar hetzelfde dorp en hielp de kleine wijnboertjes waar hij maar kon. Dat deed hij niet alleen in de zomer maar hij is er elk jaargetijde wel eens geweest.

In 2003 deed zich de mogelijkheid voor om een eigen wijngaard in te richten en aan te planten. Hij vroeg raadslid en agrariër Jos Vroemen of deze misschien een stukje grond wist voor het verbouwen van druiven. Jos was meteen enthousiast en stelde een hem behorend perceel op de zuidhelling van de Danikerberg ter beschikking. Jos verleende ook alle medewerking om dit geschikt te maken als wijngaard. Daarmee was de start gemaakt voor de "De Heeren Daniken".

De eerste oogst was in 2006. Rene heeft die heugelijke gebeurtenis samen met vrijwilligers, vrienden, bekenden en de jeugdfanfare van Puth gevierd. In de jaren daarna is de wijngaard met de onmisbare hulp van enthousiaste vrijwilligers onderhouden en tot bloei gebracht. Voor René is zijn hobby een welkome uitlaatklep naast zijn soms stressvol werk.

Overigens heeft René de "De Heeren Daniken" onlangs definitief van Jos overgenomen en hij is van plan de wijngaard uit te breiden tot 1 hectare. Dit is inclusief de huidige 1000 m2. Over een jaar of vier kan hij dan flink wat meer flessen witte wijn produceren dan de huidige 750 exemplaren. Dit biedt ook kansen om zijn hobby meer te commercialiseren. Wij wensen Rene veel succes bij de verdere ontwikkeling van "De Heeren Daniken", een voor velen verborgen parel op de zuidhelling van de Danikerberg.

Wie interesse heeft in de wijnen van Heeren Daniken kan terecht in De Biesenhof, Biesenweg 1 in Geleen. Ze staan er op de kaart en worden hier tevens per fles verkocht. Mailen naar René Willems kan ook:

rene.willems@home.nl



Kneuze

Most

**Alleen realiseerbaar
dankzij de
vrijwilligers!**

Bierbros
CARRÉ HOEVE

Het resultaat

Geleens oudste monument moeten we koesteren

Vaak wordt er gevraagd wat het oudste monument in Geleen is. De toren van de kerk van Oud-Geleen wint dat met ruime voorsprong. Deze werd gebouwd in 1504. Dat betekent niet dat ook de parochiekerk ruim 500 jaar oud is. Nee, uit opgravingen is gebleken dat er in de Karolingische tijd (800 – 850) een zogenaamd zaalkerkje op deze plaats stond. Qua omvang was dat te vergelijken met het Salviuskerkje in Limbricht. De binnenwerkse grootte was 11 X 12 meter en een koor van 4,5 meter aan de noordoostzijde. De datering valt ongeveer samen met het overbrengen van de relikwieën van de heiligen Marcellinus (priester) en Petrus (exorcist) via Maastricht naar Seligenstadt (D). Uniek in Nederland is het feit dat de kerk is toegewijd aan deze heiligen. In het jaar 1201 wordt het kerspel (parochie) voor het eerst in de archieven genoemd.

In het jaar 1275 werd het patronaatsrecht van Geleen geschonken aan het norbertinessenklooster te Reichenstein (Eiffel). Dat wil zeggen dat dit klooster het recht kreeg de pastoors in Geleen voor te dragen. Als gevolg hiervan werden vanaf dat jaar tot aan de Franse tijd (1795), Norbertijnen (Premonstratenzers) hier als parochieherder benoemd.

In de loop der eeuwen werden er zijaltaren met beneficies van andere heiligen gesticht. Zo worden o.a. H. Maria, Sint Nicolaas, Sint Eligius (Eloy) en Onze Lieve Vrouw vermeld. In de loop der eeuwen is het kerkschip enkele keren nieuw gebouwd en uitgebreid. Zo werd in 1643 een nieuw koor gebouwd.

Traditioneel was er ook een begraafplaats rondom de kerk, waar de overledenen in gewijde grond werden begraven. Dit kerkhof is daar gebleven tot er tegen het midden van de vorige eeuw een nieuwe werd aangelegd in het Haesselderveld. De Geleeners die meer aanzien genoten werden in de kerk begraven. Zo is het bekend dat heer Arnold IV Huyn op het priesterkoor werd begraven en dat in rond 1640 rond zijn graf een familiegrafkelder werd aangelegd.

In oorlogstijden werd het kerkschip vaak door de bevolking gebruikt als een soort pakhuis. Hier wer-

den waardevolle spullen opgeslagen, omdat men er vanuit kon gaan dat vreemde soldaten geen heilige grond zouden betreden.

De eerder genoemde kerktoren had verschillende functies. Hij was van veraf zichtbaar en diende dus als baken om de weg te vinden. In de toren hingen grote zware klokken, die niet alleen geluid werden om een dienst aan te kondigen, maar ook voor het doorgeven van overlijdensberichten en naderend onweer. De klokken werden geluid door de koster middels een lang touw dat van boven in de toren tot onderin reikte. De eikenhouten klokkenstoel stamt overigens nog uit de tijd van de bouw van de toren. De klokken zijn noodzakelijkerwijs enkele keren vernieuwd nadat ze door vreemde troepen uit de toren waren gehaald en werden meegenomen. Rond 1650 bevond zich waarschijnlijk in de toren al een uurwerk, zodat de parochianen konden zien hoe laat het was.

Ook werd er vanuit de kerk gezorgd voor de armen en de zieken van de parochie. Hiervoor was een armenkas beschikbaar die vaak gevuld werd met gelden die door personen via hun testament werden nagelaten. In ruil daarvoor hoopte men een goede plaats in de hemel te krijgen.

Tot 1862 moesten alle inwoners van zowel Geleen als Lutterade en Krawinkel dagelijks naar deze kerk om hun godsdienstoefening uit te voeren. Daarna werd en voor Lutterade en Krawinkel een eigen kerk gebouwd aan de Groenseijkerstraat. Bijna gelijktijdig werd het kerkschip in Oud-Geleen vernieuwd in de vorm die het nu nog heeft.

Dit kerkschip werd in 1957 uitgebreid met twee zijbeuken en een doopkapel. Binnen in de kerk is nog een schat aan kerkelijke kunst te zien, dat in veel gevallen is vervaardigd in het door de hele wereld bekende en naast de kerk gelegen atelier Ramakers. Eén van de vele voorbeelden is de fraaie preekstoel. Al sinds eeuwen is een enorme verbondenheid met de bevolking, zowel op maatschappelijk, sociaal, cultureel als verenigingsgebied. Vele vrijwilligers doen



foto: Harry Schmeits 2018

en deden hun uiterste best om de kerk en alles wat erbij hoort te onderhouden en in de fraaie staat te brengen waarin zij nu verkeert.

Dit alles overziend is het onaanvaardbaar en ongelooflijk dat het overkoepelend Kerkbestuur van de R.K. Parochies Geleen heeft gemeend te moeten besluiten deze kerk een bijrol te geven of misschien zelfs af te stoten en te sluiten...



PMC

Oud-Geleen

Bij Para Medisch Centrum Oud Geleen aan de Pastoor Vonckenstraat 83 kunt u al meer dan 10 jaar terecht bij een Gecertificeerd Dry Needlingspecialist!

Wat is Dry Needling?

Sinds 2005 is Dry Needling een specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij triggerpoints (in de volksmond ook wel "spierknopen" of "strakke banden" genoemd) worden behandeld door middel van een acupunctuurnaald. De hiertoe bevoegde fysiothe-



rapeut prikt met de naald de zogenoemde "triggerpoints" aan en wekt op deze manier een reflex op, zodat de spier kort aanspant. Dit noemen we een "twitch". Op deze manier worden de triggerpoints in de spieren opgelost, waardoor de patiënt pijnvrij kan functioneren en beter kan bewegen. De pijn die door triggerpoints wordt veroorzaakt is vaak diep, dof en/of zeurend van aard. Deze pijn kan lokaal te voelen zijn, maar kan ook uitstralen naar andere lichaamsregio's bijvoorbeeld richting been, arm of hoofd. Middels deze techniek kan de fysiotherapeut vaak "onverklaarbare klachten" te lijf gaan.

Gecertificeerd Dry Needlingtherapeut en Opleidingscentrum:

Binnen **PMC Oud Geleen** zijn alle fysiotherapeuten die Dry Needling toepassen volledig gecertificeerd en aangesloten bij de opleiding Dry Needling te Domburg. Ronald Kusters was één van de eerste Dry Needlingtherapeuten in Zuid-Limburg en is docent binnen de opleiding. Tevens verzorgt hij voor collega's, welke de cursus in Domburg hebben gevolgd, de terugkomdagen binnen de provincie Limburg. Sinds 2014 begeleidt ook Ralph Reul de deelnemers



tijdens hun cursus Dry Needling te Domburg. Bijkomend voordeel is dat hierdoor alle Dry Needlingtherapeuten binnen PMC Oud Geleen "up-to-date" zijn binnen dit vakgebied.

PMC Oud Geleen 10 jaar op locatie Pastoor Vonckenstraat:

Sinds 23 maart 2009 is PMC Oud Geleen gevestigd aan de Pastoor Vonckenstraat 83 in Oud Geleen. Ronald Kusters is hier gestart met 2 fysiotherapeuten in dienst (Ralph Reul en Bart Dooper), met wie hij per 1-1-2016 een Maatschap is gestart. In de afgelopen 10 jaar is de praktijk verder gegroeid op het gebied van specialisaties en verbijzonderingen, het aantal medewerkers is toegenomen en momenteel bedienen wij onze patiënten ook in onze dependances te Puth en Beek!

Externe specialisten, Podotherapie Hermans en Bike Medical, hebben zich gevestigd in onze praktijk te Geleen. Tevens wordt er samengewerkt met Nervus Chiropraxie te Beek en Ergotherapie Schiphorst. Wij zijn aangesloten bij diverse netwerken o.a. ClaudicatioNet, Schouderennetwerk, NAH-netwerk en Pro-Fysio. Bovendien is de praktijk aangesloten bij Het Keurmerk Fysiotherapie.

Op deze manier groeit de praktijk met de tijd mee, wordt kwaliteit van zorg gewaarborgd en verbeterd en kunnen patiënten optimaal en specialistisch behandeld worden. Door middel van samenwerking met collega's en andere disciplines is het ook mogelijk de klachten in een breder perspectief te onderzoeken en om patiënten multidisciplinair te behandelen.

Artrose heup/knie:

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u vanuit uw basisverzekering 12 behandelingen vergoed voor fysiotherapie bij knie en/of heup artrose. Wij bieden u een revali-

datie- en trainingsprogramma van 12 weken aan gericht op uw individuele doelen en hulpvraag. Hierbij traint u 2 keer per week een uur onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Claudicatio intermittens (etalagebenen):

Claudicatio looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van een gespecialiseerd claudicatio therapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van een oefen- of fysiotherapeut verbetert de looptechniek en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten. De klachten kunt u herkennen aan:

- pijn in de benen, vaak maar aan 1 zijde
- kramp, brandende pijn, beklemmend gevoel

in de benen

-pijn die ontstaat na het lopen van een bepaalde afstand, een sneller tempo lopen of wanneer men bergop moet lopen

-de klachten verdwijnen weer wanneer men stopt met lopen.

Omdat wij aangesloten zijn bij ClaudicatioNet, zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van looptraining en krijgt u de behandelingen ook vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Overige therapievormen binnen **PMC Oud Geleen**: Reguliere Fysiotherapie, Manuele Therapie, ShockWave Therapie, Mulligan-Concept, 4 x T-Methode, Arthropraxie, Echografie, Medische trainingstherapie, (Small Group)Fitness, Personal Training, Acupunctuur en Fysiotherapie aan huis.

Tel: 046-4759788

www.pmcoudgeleen.nl



Spreekuur sociale zekerheid Sittard-Geleen e.o.



Informatie & advies over uitkering, begeleiding, bezwaar en vragen op gebied van WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Bijstand etc.

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos terecht.

Het spreekuur is een **“open spreekuur”** wat betekent dat u géén afspraak hoeft te maken. U wordt dan op volgorde van binnenkomst geholpen. U bent van harte welkom met al uw persoonlijke en algemene vragen op het gebied van uitkeringen. Met name zijn wij gespecialiseerd in ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het spreekuur wordt bemenst door vrijwilligers die zelf met arbeidsongeschiktheid te maken hebben en derhalve ervaringsdeskundig zijn.

Iedere donderdag van 14:00 – 16:00 uur.

**Waar? Senioren Sociëteit Sittard Stad
(voormalig politiebureau)**

President Kennedysingel 16, 6137 AC Sittard

De Pijler ondersteunt deze spreekuren door heel Limburg. Door middel van het organiseren van scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van de vrijwilligers. De Pijler maakt deel uit van Burgerkracht Limburg.





Michael Dando TATTOOS



Graag wil ik mij voorstellen.

Ik ben Michael Dando en heb in maart 2017 met mijn vrouw Diana een tattooshop geopend aan het Stationsplein. Na een klein jaar liepen de wachtlijsten zodanig op dat we dienden uit te kijken naar nog een andere tattoo artiest. Toen is Dennis ons team komen versterken.

Van een kleine lokale tattoostudio met enkel lokale klanten zijn we inmiddels uitgegroeid tot een tattooshop met klanten van ver buiten onze regio. Zelfs vanuit België en Duitsland weet men ons te vinden. Deze vorm van kunst of lichaamsversiering is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Van kleine eenmanszaakjes naar samenwerking van tatoeërders in de grote centra van verschillende steden. Er is een grote verscheidenheid in stijl en aanpak van de vele artiesten, zodat de put van inspiratie op ons vakgebied voor de toekomst is gegarandeerd.

Er is niets uitdagender dan het samenwerken met mensen om hun ideeën en wensen te kunnen vertalen naar een tatoeage. De projecten variëren van grootschalig in de vorm van sleeves of backpieces waar je door duidelijke symbolen soms hele verhalen in kunt vertellen tot subtiele schilderachtige vormen die hun geheim niet zomaar prijsgeven.

Als er een klik is en je laat de creativiteit van de artiest los op je huid dan kunnen de mooiste dingen ontstaan. Door het vertrouwen in elkaar ontstaat er

niet alleen een product maar een herinnering aan het moment dat je samen deelt. De afdruk op de huid is permanent.

Tatoeages zijn tegenwoordig meer gemeengoed en soms zijn zij zelfs tot kunst verheven. De echte artiesten laten zich niet verleiden tot alleen stijlen maar doen hun best verder te zoeken naar betere en vernieuwende manieren om hun kunst te laten groeien en tot uiting te laten komen bij de klant. Het draait niet alleen om wat erop staat maar ook hoe het tot stand is gekomen en op/in de huid is ingebracht.

Door verbetering van materialen en pigmenten is het, vergeleken met bijv. 10 jaar geleden, thans mo-

gelijk om veel fijnere en betere gesatureerde tattoos maken.

Ook het internet heeft een grote invloed. De artiesten kunnen op dit medium hun hand- en vakwerk tonen. Alle mogelijke visuele inspiratiebronnen die je met één klik zo op je netvlies brandt.

Naar de toekomst kijkend wil ik graag als kunstenaar blijven groeien in verschillende aspecten. Een balans waardoor ik iedere dag kan doen wat ik wil en dat is "mensen blij maken, steunen in hun verlies of met de ideeën die ze hebben over het leven en dit op hun huid te plaatsen". Ook wil ik graag anderen de kans geven om dit vak te leren, mits er "ouderwetse" passie en gedrevenheid is.

Het is een plezier om met collega's te werken binnen een studio en dit te kunnen delen met de klant. Het zorgt ervoor dat er altijd ideeën zijn/komen om nog beter te worden en professioneler te groeien.

Hopelijk zal het na de renovatie van onze straat nog aantrekkelijke worden om toch eens even te stoppen op het Stationsplein.

De Studio is geopend van dinsdag t/m zaterdag met wisselende tijden van 10 tot 18 uur en van 10 tot 17 uur. Raadpleeg voor de juiste openingstijden onze website www.dandotattoos.nl.

Als je ons wilt bezoeken kun je dit telefonisch laten weten via **06 13740587** of via messenger, instagram of whatsapp. We kunnen dan voldoende tijd voor je vrij maken.



DE TELEFOONCIRKEL!

Partners in Welzijn

Als u het prettig vindt om elke ochtend even telefonisch contact met iemand te hebben dan is de telefooncirkel wellicht iets voor u.

Een telefooncirkel bestaat uit 'n groep mensen die dagelijks, óók in het weekend, kort telefonisch contact met elkaar hebben. Dit contact

vindt plaats op een vast tijdstip in de ochtend. Iedere deelnemer bepaalt zelf op welke dagen hij of zij deelneemt.

Om de onderlinge contacten tussen deelnemers aan de telefooncirkel te bevorderen wordt

zo'n twee keer per jaar een gezellige ontmoetingsactiviteit georganiseerd.



Hoe werkt de telefooncirkel?

Nadat u zich heeft aangemeld wordt u bezocht door een medewerker van Partners in Welzijn. Deze medewerker geeft u de nodige informatie, maakt afspraken met u en vult het aanmeldingsformulier in. U geeft dan ook namen en adressen van twee familieleden, vrienden of kennissen aan wie u een huissleutel geeft. Ook geeft u de naam op van uw huisarts.

U kunt op twee manieren deelnemen aan de telefooncirkel.

1. U maakt deel uit van de cirkel: u wordt gebeld door uw voorganger in de cirkel en belt daarna de volgende deelnemer in de cirkel.

2. U maakt geen deel uit van de cirkel, u wordt dagelijks op een vast tijdstip gebeld door de dienstdoende vrijwilliger en hoeft zelf niemand te bellen. Als het voor u moeilijk is om zelf de volgende deel-



nemer te bellen, kunt u op deze manier toch deelnemen.

Wanneer een deelnemer de telefoon niet beantwoordt onderneemt de dienstdoende vrijwilliger of medewerker van Partners in Welzijn meteen actie.

Wat doen wij als u de telefoon niet opneemt?

Het is heel belangrijk dat u de vrijwilliger van de telefooncirkel tijdig laat weten wanneer u afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie of bezoek aan een arts. Als u de telefoon niet opneemt, nemen wij namelijk contact op met een van de sleuteladressen om te vragen of zij weten of er iets bijzonders aan de hand is.

Wanneer niet duidelijk wordt waarom u de telefoon niet opneemt, komt een medewerker van Partners in Welzijn naar u toe. Als u de voordeur niet opent dan wordt uw huissleutel

van een van de sleuteladressen gebruikt om binnen te komen. Dit laatste gebeurt – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huismeester of politie. Zo nodig wordt contact gezocht met de huisarts.



De kosten voor de deelnemer

Behalve de eventuele eigen telefoonkosten zijn er geen kosten verbonden aan deelname van de telefooncirkel.

Voor nadere informatie over de telefooncirkel en om u aan te melden kunt u terecht bij:

Partners in Welzijn
Wijkcentrum Lindenheuvel,
Hyacintenlaan 33, Geleen.

Telefoon (046) 457 57 00





ECSPLORE

Educatie | Cultuur | Sport

Ecsplore is dé partner voor een gezonde, actieve en vitale samenleving.



Wij organiseren sportieve en culturele activiteiten voor jong en oud en ondersteunen organisaties op het gebied van sport en bewegen, cultuur en gezondheid.



Wilt u samenwerken, gebruik maken van de ondersteuning van Ecsplore of heeft u vragen over het sportaanbod? Neem dan contact op met Judith van Veen, aanspreekpunt voor uw wijk: jvveen@ecsplore.nl of 06-22052913. Of ga naar www.ecsplore.nl

Stichting Ecsplore is onderdeel van PIW Groep

Colofon

Bestuur Wijkplatform
Oud-Geleen

Voorzitter:
Jannie Wiskerke
j.wiskerke1@kpnplanet.nl
046 475 56 89

Secretaris:
Theo Kloet
t.kloet@kpnplanet.nl
046 474 85 22

Penningmeester:
Leon Gemini
046 474 74 53

Redactiecommissie:
Miranda Janssen
Jannie Wiskerke
Marjo Bouchez
Joep Jorissen

Oplage 3000 stuks

Deze krant is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de volgende sponsors



Past. Vonckenstraat 2a
6166 CX Geleen
T046 - 423 02 02
www.vanderlindendruk.nl